

Πρωτ. 1233
Αριθμ.
Διεκπ. 644/11-12-2020

Σπάτα, 14 Δεκεμβρίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 167^H

ΘΕΜΑ: «*Στερημένοι λατρείας με πολλή αγάπη για τα Χριστούγεννα*»

Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χαίρετε καὶ εἰρηνεύετε.

Οἱ καιροὶ εἶναι δύσκολοι, ἀλλὰ δὲν λυγίζουμε. Στὸ βάθος βλέπουμε φῶς καὶ ἐλπίζουμε. Πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ ξανασιμίζουμε, ποὺ πάλι θὰ μπορούμε ἀγαπημένοι νὰ γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα ὅπως ξέρουμε, νὰ λατρεύουμε τὸν Θεό μας, νὰ ζοῦμε τὴν εὐλογία Του. Ἀρκεῖ αὐτὴ ἡ δοκιμασία ποὺ περνοῦμε νὰ μᾶς βγάλει σοφότερους καὶ λίγο πιὸ ἀνθρώπινους, πιὸ ἀληθινούς.

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ συνεχίζουμε τὸν εὐλογημένο ἀγῶνα τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἐλπίδας, μὲ πίστη καὶ ἱερὴ προσδοκία, μὲ προσευχὴ καὶ ἀγῶνα μετανοίας, μέσα βέβαια σὲ ἀτμόσφαιρα φόβου, ἀνασφάλειας καὶ σύγχυσης, σὲ ἕναν ἀναστατωμένο καὶ ἀγριεμένο κόσμο.

Ὁ φόβος τῆς ἀνεξέλεγκτης καὶ ἀπρόβλεπτης ἀσθένειας κυριαρχεῖ παντοῦ, προκαλῶντας ἀγωνία, γενικευμένη ἀνησυχία, στερήσεις, ἀλλὰ καὶ καχυποψίες, διχασμούς, ἀνταγωνισμούς σκληρῶν συμφερόντων. Ὅλα αὐτὰ ὅμως συνοδεύονται καὶ ἀπὸ ἐκδηλώσεις καὶ αἰσθήματα ἀγάπης, ἀπὸ διάθεση προσφορᾶς καὶ θυσίας, ἀπὸ σκέψεις καὶ πράξεις πρωτοφανοῦς ἀλληλεγγύης. Αὐτὸ δὲν βλέπουμε στὰ νοσοκομεῖα μας; Αὐτὸ δὲν θαυμάζουμε στὰ πρόσωπα τῶν γιατρῶν καὶ νοσηλευτῶν μας; Αὐτὸ δὲν ὁμολογοῦν οἱ φιλόνητες προσφορῆς ἰδρυμάτων καὶ φυσικῶν προσώπων; Εἶναι τόσο παρήγορη ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ καλωσύνη δὲν ἔχουν ἐξαφανισθεῖ.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὡς Ἐκκλησία στερούμαστε τὶς συνάξεις μας, τὴ λατρεία μας, τὶς ἀκολουθίες καὶ τὰ μυστήριά μας. Δόξα τῷ Θεῷ τὰ θυσιαστήριά μας λειτουργοῦν, τὰ ὀνόματά μας μνημονεύονται, τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δοξάζεται.

Μᾶς λείπει ὅμως ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἑορτασμὸς μας καὶ δὲν κατανοοῦμε τοὺς λόγους περιορισμοῦ του. Σεβόμαστε ὅμως τὶς συνθῆκες, ὑπομένουμε στερούμενοι τὴν ἀνάσα τῆς λατρείας, ἀλλὰ δὲν χάνουμε οὔτε τὸ κουράγιο, οὔτε τὴ χαρὰ οὔτε καὶ τὴν πίστη μας. Αὐτὸ ποὺ τώρα μᾶς μένει εἶναι νὰ ζήσουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ λιγότερες ἴσως λατρευτικὲς εὐκαιρίες, ἀλλὰ μὲ περισσότερη ἀγάπη. Αὐτὸ δὲν εἶναι μικρὸ οὔτε δύσκολο οὔτε φυσικὰ καὶ ἐμποδίζεται ἀπὸ κάποιον.

Σκοπὸς αὐτῆς τῆς Ἐγκυκλίου εἶναι νὰ γυρίσουμε ὅλοι τὴ σκέψη μας σὲ κάτι πολὺ ἀληθινό. Στοὺς πτωχοὺς καὶ στερημένους ἄνθρωπους γύρω μας, σὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποφέρουν. Δὲν εἶναι οὔτε λίγοι οὔτε μακρινοὶ μας. Εἶναι ἀρκετοὶ καὶ δίπλα μας. Εἶναι τόσο ἅγιο καὶ εὐλογημένο νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴ στροφή!

Περίπου 850 ἑκατομ. ὑποσιτίζονται σήμερα στὸν κόσμο.

Καθημερινὰ 30.000 ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα.

Καὶ στὴν πατρίδα μας ὑπάρχει μεγάλη φτώχεια καὶ ἀνέχεια. Ἰδιαίτερα κάτω ἀπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες.

Ἡ Μητρόπολή μας, ἰδιαίτερα φέτος, μὲ τὴ βοήθεια ὄλων σας ἐπικέντρωσε τὴν προσοχὴ τῆς στὴν κοινωνικὴ προσφορά. Ὅπως πάντα, στάθηκε στὸ πλευρὸ τῶν γερόντων μὲ τὸ Γηροκομεῖο τῆς, τῶν βαριά ἀσθενῶν μὲ τὴν πρότυπη Μονάδα τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, τῶν πεινασμένων μὲ τὰ συσσίτια, τῶν φτωχῶν μὲ βοηθήματα σὲ εἶδος καὶ χρήματα, ἀλλὰ καὶ μεγάλων νοσοκομειακῶν Μονάδων μὲ προμήθεια ἀναγκαίου ἐξοπλισμοῦ λόγω τῆς πανδημίας. Σταθήκαμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις καὶ μὲ κατανόηση δίπλα σὲ ὅλους τοὺς φορεῖς ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴν τὴν πρωτοφανῆ δοκιμασία ποὺ διερχόμαστε.

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες γινόταν πανελλαδικὰ ἕνας ἔρανος, ὁ Ἐρανος τῆς Ἀγάπης, μία συστράτευση τῶν δυνάμεών μας, προκειμένου νὰ στηριχθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ὑποδομὲς καὶ νὰ βρεθοῦν τὰ ἀναγκαῖα ἀγαθὰ, ὥστε νὰ βοηθηθοῦν, νὰ παρηγορηθοῦν, ὅσοι ἔχουν ἀνάγκη. Ὅπως ὅλοι καταλαβαίνουμε, οἱ συνθῆκες φέτος δὲν ἐπιτρέπουν κάτι τέτοιο. Καὶ ὅμως εἶναι πολὺ πρὸ ἀναγκαῖο στὴν παροῦσα κατάστασι. Κάτι πρέπει νὰ κάνουμε. Γι' αὐτὸ καὶ ἀποφασίσαμε νὰ κινηθοῦμε μὲ τοὺς σύγχρονους τρόπους ποὺ μᾶς ἐπέβαλε ἡ τεχνολογία, δηλαδὴ διαδικτυακά. Θὰ κάνουμε μία ψηφιακὴ «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ».

Ὅλοι μας μπορούμε νὰ συνεισφέρουμε κάπως. Στὰ Μεσόγεια καὶ τὴ Λαυρεωτικὴ τὶς μέρες αὐτὲς θὰ εἴμαστε ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι. Ἐὰν ἕνα ΕΥΡΩ δοθεῖ γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ αὐτοὺς, θὰ συγκεντρωθεῖ ἕνα τεράστιο ποσό. Γιατὶ κάτι τέτοιο νὰ εἶναι δύσκολο; Τί μεγάλος ἕνας τέτοιος στόχος! Πόσοι συνάνθρωποί μας δὲν θὰ μπορέσουν νὰ βροῦνε λίγη ἀνακούφιση καὶ παρηγοριά!

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ προσφέρει στὴ Μητρόπολη ἢ στὴν ἐνορία του ἢ στὴ Μονάδα Καρκινοπαθῶν ἢ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ἢ στὸ Γηροκομεῖο μας ἢ ὅπου καὶ ὅπως καὶ ὅσο ὁ καθένας νομίζει στὴ φετινὴ «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ».

Μπορούμε μέσα από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεώς μας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες να κάνουμε την όποια μικρή ή μεγαλύτερη προσφορά μας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με ταχυδρομική επίταγή, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση διαδικτυακά. Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Καί διάθεση και έμπειρία. Λίγη σκέψη, λίγος χρόνος και μέριμνα και τὸ θαῦμα ἔγινε.

Ἄς διαδώσουμε τὸ μήνυμα ὅπου μπορούμε, ἄς δώσουμε ὅ,τι μᾶς ἐπιτρέπουν οἱ δυνατότητές μας και ἄς χαροῦμε ὅλοι μαζί τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἴσως φέτος γιορτάσουμε ἀληθινότερα τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά.

Ὁ Χριστὸς νὰ εἶναι μαζί μας.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

Ανοίγουμε την καρδιά μας. Προσφέρουμε για τον συνάνθρωπο.



Φέτος αντί εράνου, διεξάγεται μία διαδικτυακή δράση.
Επισκεφτείτε το site της Μητροπόλεως
& κάνετε ηλεκτρονικά τη δική σας προσφορά.

www.imml.gr

